



Bekijk het samen.....

Jaarprogramma Vorming en Toerusting

2024 – 2025

**Protestantse Gemeente Poortugaal en
Protestantse Gemeente Rhoon**

Jaarthema: 'Als nieuw!'



'Terug naar de essentie', Aart de Lange Pzn

Uitleg over de afbeelding van de voorkant en achtergrond van de schilder

Deze afbeelding is gemaakt door kunstenaar symboliekschilder Aart de Lange Pzn, die geboren en getogen is in Rhoon. Hij heeft een groot deel van zijn jeugd doorgebracht bij zijn grootouders op het kasteel van Rhoon, al waar hij ook enkele jaren geleden heeft geëxposeerd.

Aart zijn schilderijen en exposities hebben een plek gevonden over de hele wereld. Hij laat ons beseffen dat 'houvast' niet vanzelfsprekend is. Juist nu, in deze onzekere tijd, hunkeren mensen naar een schuilplaats waar je blijdschap, troost en hoop kan delen. De filosofische en spirituele verbeeldingskracht van de schilder/schrijver is voor een groot deel terug te voeren tot zijn jeugdijaren.

“Mijn herinneringen zijn misschien wel mijn allermooiste geschenk”, zegt hij, ik noem het ‘rijkdom’ doelend op zijn christelijke opvoeding (NH) met aandacht voor natuur, creativiteit en muziek, in het bijzonder het kerkorgel. En dit is altijd zo gebeven.

De titel van dit schilderij is ‘TERUG NAAR DE ESSENTIE’. Waar gaat het om in het Koninkrijk van God?

Op het eerste gezicht is het een vrolijk schilderij met frisse kleuren, een stabiele meerpaal, een knus huisje waar de vlag uithangt en vijf gezellige boompjes eromheen.

Voor de meeste mensen is hun huis een veilige haven waar ze op adem kunnen komen. Maar het huisje balanceert op vier roodwitte jalons, en zou – als ook maar één van die pilaren wegvalt – plotseling in kunnen storten. Zie ook zijn levensladdertje met een gebroken treetje en de vlaggenstok. Zij staan symbool voor kwetsbaarheid en de horizon voor Hoop en Toekomst. Hij bedoelt: samen op weg en omzien naar elkaar.

Het leven is een kwestie van vertrouwen toont Aart. Vertrouwen doe je zonder garanties en tegen beter weten in. Dag in dag uit.

Zo kan ook ons geloof een houvast zijn in deze onrustige tijden, waarin steeds minder mensen de kerk weten te vinden en ook geen verbinding met elkaar hebben. Als we terug gaan naar de essentie naar wat God bedoeld heeft met de aarde, kunnen we ‘Als nieuw’ beginnen! Het jaarthema van de PKN kerken.

Meer zien en weten over de symboliek en kunst van Aart de Lange Pzn? Kijk op www.worksofaart.com

Voorwoord

Beste gemeenteleden en andere geïnteresseerden,

Als commissie V&T Albrandswaard hebben we besloten geen boekje meer te laten drukken, maar alleen digitaal aan te bieden. Het is gebleken dat ons boekje meer en meer op de leestafels bleven liggen. We kondigen alle V&T activiteiten ook aan in de diverse kerkbladen. Ons voornemen is de activiteiten ook in de kerk app van PKN Rhooen en Poortugaal te zetten. Tevens komt het in de nieuwsbrief/ weekbrief.

Het jaarthema van de PKN is "ALS NIEUW!, leven in het licht van Gods koninkrijk" moedigt aan om ons heden te laten kleuren door Gods toekomst. Dat gaat verder dan hoop op 'licht aan het einde van de tunnel'.

Ds. René de Reuver, scriba Protestantse kerk schrijft daarover:

God onder ons

Allereerst maar eens: waar hebben we het over als we spreken over 'het koninkrijk? Gods koninkrijk is niet iets van na onze dood of als Jezus terugkomt. Jezus zegt zelf: het koninkrijk is nabij (Marcus 1:15), het is onder u (Lucas 17:21). Dat heeft alles met Jezus zelf te maken. Hij is God in eigen Persoon, in Hem is de werkelijkheid van God onder ons. Dat was zo toen Jezus fysiek op aarde was en dat is nog steeds zo, nu Hij door zijn Geest bij ons aanwezig is. Hij laat zich vinden in onze wereld, soms in heel kwetsbare situaties, soms in het schone, het ware en het goede.

Ook in een tijd dat de wereld in brand lijkt te staan, de kerk kleiner wordt en we daarover rouw en verdriet ervaren, weten we: we mogen ons optrekken aan het licht van het koninkrijk dat nu al over ons leven valt.

Toekomstgericht leven

Het jaarthema wil ons aansporen om ons heden te laten richten door Gods toekomst. Natuurlijk, de tekenen van Gods koninkrijk in het hier en nu zijn altijd voorlopig. Het verlangen blijft dat het eens volmaakt zal zijn. Dat Gods nieuwe hemel en nieuwe aarde volop werkelijkheid zullen zijn. Maar ook deze aarde is van God, het is niet een tussenstation dat we zo snel mogelijk moeten verlaten om op het eindstation te zijn. Op deze aarde, in het hier en nu, mogen we leven met open ogen en open oren 'om al Gods tekens te verstaan' (lied 798) . Laten we ontvankelijk leven voor het licht dat ons nu al toevalt. Als commissie Vorming & Toerusting organiseren wij samen met de predikanten activiteiten om iets van dat licht te ervaren in onze gemeentes en verbindingen aan te gaan met elkaar, om te leven 'Als nieuw' in het licht van Gods Koninkrijk.

Anja Bruijkers, voorzitter Commissie V & T, tel. 06-27350522

INHOUDSOPGAVE



Uitleg over de afbeelding van de voorkant van het boekje	blz. 1
Voorwoord	blz. 2
Inhoudsopgave	blz. 3

THEMABIJEENKOMSTEN

Leeskring over Jan Brokken	blz. 4
'Op stap met de ds.' naar museum Catharijne Convent	blz. 4
Moderne profeten	blz. 4
'Jezus, waarom?'	blz. 5
Pelgrimage	blz. 6
Filmavonden	blz. 6
Kerstengel project in de adventsweken	blz. 6
Een avond Advents- en Kerstmuziek	blz. 7

LANGLOPENDE ACTIVITEITEN/KRINGEN

Bijbelkring Psalmen	blz. 8
Gesprekken rond levensthema's voor ouderen	blz. 8
Bijbel lezen 'Psalmen anders'	blz. 9
Huiskringen Protestantse Gemeente Rhoon	blz. 9
20 plus kring	blz. 10
Keep-in-Touch	blz. 10
Avonden over geloofsopvoeding	blz. 11
'Wel koffie geen Geleuter' vrouwengespreksgroep	blz. 11
Vrijdagavondkring Poortugaal	blz. 12
Cursus Nieuwe Testament	blz. 12
Natuurlijk gebeurt er nog veel meer (Jeugdwerk)	blz. 13
Wie wil zingen, kan terecht bij	blz. 14
Leden van de commissie Vorming en Toerusting	blz. 14

Thema bijeenkomsten/Kortlopende activiteiten

Leeskring over Jan Brokken

De bekende Nederlandse schrijver Jan Brokken is wereldberoemd in zijn geboortedorp Rhoon – en ver daarbuiten. Zijn jeugd in Rhoon heeft op veel manieren zijn schrijverswerk bepaald. Op deze kring lezen we telkens een boek van Brokken en bespreken dat met elkaar. Om de 2 à 3 maanden komen we bij elkaar. Er zijn steeds bijeenkomsten op maandagavond en dinsdagmiddag, over hetzelfde boek.

NB. Deze kring is voor iedereen uit Albrandswaard toegankelijk en wordt ook aangekondigd in De Schakel.

Data voor 2024:

Maandag 9 september 20.00-21.30u en dinsdag 10 september 14.30-16.00u over 'De ontdekking van Holland'

Maandag 18 november 20.00-21.30 en dinsdag 19 november 14.30-16.00u over 'De vergelding'

Locatie: 't Centrum

Informatie en opgave bij ds. Coen van Alphen, tel. 010-2009520,

cdvanalphen@hotmail.com

'Op stap met de ds.' naar tentoonstelling over slavernij 21 september

Van 29 juni t/m 22 september 2024 is in Museum Catharijneconvent in Utrecht de tentoonstelling 'Christendom en slavernij. Een Nederlands verhaal' te zien.

O.l.v. ds. Coen van Alphen zullen we deze actuele, ongetwijfeld boeiende tentoonstelling bezoeken. Meer informatie: catharijneconvent.nl.

Datum: 21 september.

We reizen met de trein naar Utrecht, vertrek ca. 8.30u vanaf Metrostation Rhoon. Verwachte terugkomst tussen 14.00 en 15.00u.

Kosten: eigen treinkaartje en museumticket (€ 15,00 / 65+: € 13,50)

Opgave bij ds. Coen van Alphen, graag voor 14 september i.v.m.

reserveren museumtickets.

Moderne profeten

Ook dit seizoen schenken we aandacht aan Moderne Profeten, drie deze keer, bekende en (misschien) wat minder bekende. Maar alle drie intrigerende mensen, gedreven, bezielde, op zoek naar waarheid.

De bijeenkomsten sluiten aan bij de podcastseries 'Moderne Profeten' die 'Theoloog deze vaderlands' Kees van Ekris heeft gemaakt in opdracht van de EO en de IZB. Tijdens de bijeenkomsten zullen we natuurlijk de link

leggen met vragen en uitdagingen uit onze tijd en ons (gelovig) leven. De bijeenkomsten zijn met filmfragmenten en muziek multimediaal. Maar natuurlijk is er ook alle ruimte voor gesprek. Hoe kunnen popmuzikant Nick Cave, voorvechter van rassengelijkheid Martin Luther King en Duits politicus Richard von Weiszäcker ons vandaag helpen en inspireren ons leven te leven als mensen van God in deze wereld, ons helpen in het maken van keuzes?

Het is handig om de betreffende podcastafleveringen (zie o.a.

<https://www.eo.nl/podcasts/moderne-profeten-ware-woorden>) van tevoren te beluisteren. Je kunt meedoen aan alle drie de bijeenkomsten maar ook een losse bijeenkomst bezoeken. De begeleiding van de avonden is in handen van Erwin van der Winden en Hans van Walsum

Data: dinsdagen 24 september, Nick Cave; 22 oktober, Martin Luther King; 26 november, Richard von Weiszäcker

Tijd: 20.00-22.00u, inloop vanaf 19.45 uur

Locatie: Dorpskerk, Groene Kruisweg/hoek Kerkstraat, Poortugaal

Informatie en opgave bij ds. Hans van Walsum, tel. 06-22912489 of predikant@pgpoortugaal.nl.

‘Jezus, waarom?’

Wie of wat is God? Wat is de Bijbel voor een boek? Waar komt de figuur van Jezus vandaan? Waarom zijn de verhalen van en over Jezus nog zo waardevol voor ons allen? Deze en andere vragen komen aan de orde in een serie avonden in de Dorpskerk van Poortugaal. Het zijn vragen van doorgewinterde gelovigen bij wie het geloof met de paplepel is ingegoten én van mensen voor wie de wereld van geloof en kerk nog grotendeels onontdekt gebied is. Het zou mooi zijn om over deze vragen in gesprek te gaan met de ontdekkingsreiziger én met de veteraan in de wereld van geloof. Die kans is er nu!

We voeren onze gesprekken aan de hand van het boek ‘Jezus waarom?’ (uitg. Prometheus, 2023) van zanger, theatermaker en auteur Bas Ragas, dat hij samen met predikant Ad van Nieuwpoort schreef.

Data: dinsdagen 5 november, 3 december, 7 januari, 4 februari en 4 maart
Tijd: 20.00-21.45 uur

Locatie: Dorpskerk, Groene Kruisweg/hoek Kerkstraat, Poortugaal

Informatie bij ds. Hans van Walsum, tel. 06-22912489;

predikant@pgpoortugaal.nl.

Opgeven niet nodig!

** Op zaterdag 23 november 2024 is Bas Ragas te zien en te horen bij het jubileumconcert van gospelkoor Relight in de Dorpskerk van Poortugaal*

Pelgrimage

Zaterdag 14 sept. is er een pelgrimstocht door Rotterdam o.l.v. Ronald Karssies. Aanmelden en informatie via de site www.ilcammino.nl/op-pad/pelgrimswandeling-rotterdam

Op 17 oktober **De lerende reis** door Ronald Karssies over zijn Pelgrimstocht naar Rome en Assisi in 2020. 2400 km in precies 4 maanden. Het ging niet allemaal van een leien dakje, voor elk probleem kwam toch steeds weer een oplossing.

Tijdens zijn presentatie zal Ronald met verhalen en foto's in gaan op deze reis.

De Pelgrimsreis is een metafoor voor de levensreis en in ons leven maken we verschillende reizen: de reis van kind naar volwassene, de reis als partner, als professional, als ouder of als vrijwilliger binnen de kerk.

Na de presentatie kan iedere deelnemer een Pelgrimkaart trekken. Elke kaart valt binnen één van de 7 thema's. Zoek andere deelnemers met hetzelfde thema op. Op de kaarten staan verschillende wijsheden en persoonlijke vragen. Beslis met je groepje welk van de vragen op jullie kaarten je het meest prikkelend en relevant vindt en diep deze vraag met je groepje uit.

In een plenaire ronde halen we op wat de gesprekken in groepjes hebben opgeleverd.

Datum: 17 oktober

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Dorpskerk, Groene Kruisweg/hoek Kerkstraat, Poortugaal

Aanmelden bij Anja Bruijkers, acbruijkers@gmail.com

Film Where are you, Adam?

Deze documentaire biedt een kijkje in het leven van de monniken op het Griekse schiereiland Athos. Een uitzonderlijke, visueel rijke en unieke, prachtige, beschouwende over een plek waar de tijd niet door de klok wordt beheerst. De film raakt je in je ziel door de inzet van de monniken.

De documentaire is gemaakt door een Oekraïense documentairmaker. Katia Novikova zal een inleiding verzorgen waarin de context en thematiek van de film worden toegelicht. Na de vertoning zal ze beschikbaar zijn voor een nabespreking om een dieper inzicht in de film te faciliteren en de dialoog met het publiek aan te gaan.

De opbrengsten zullen gebruikt worden om Oekraïense families te ondersteunen en om een deel van de gemaakte kosten te dekken.

Entree: € 5,00 en een gift voor Oekraïne

Datum: 12 november

Tijd: 20.00 uur, Inloop en kaartverkoop vanaf 19.45 uur in de kerkzaal.

Locatie: Maranathakerk, Kleidijk 2, Rhoon

Kerstengel project in de adventsweken

In de adventsweken kunt u, net als de vorige jaren, een kleine attentie in een daarvoor bestemde mand in de kerken van Albrandswaard inleveren. Bijvoorbeeld, een zelfgemaakte kerstdecoratie, een gedicht, zelfgebakken koekjes, gedichtenboekjes, een spelletje, iets creatiefs, etc. Het is dit keer weer bestemd voor bewoners van Antes. In 2023 was het een groot succes! Op de adventszondagen 1, 8 en 15 december 2024 kunt u de presentjes in de mand doen, liefst in cellofaan ingepakt, zodat wij weten of het voor een man of een vrouw is. Na 15 december 2024 brengt de commissie Vorming en Toerusting de attenties bij Antes. Zo brengen we geloof, hoop en liefde in de praktijk.

Informatie bij Wil Houweling- Bos, tel. 010-5019468 of nico.houweling58@gmail.com

Een avond Advents- en Kerstmuziek

Er is door de eeuwen heen ontzettend veel mooie muziek geschreven voor Advent en Kerst. Zin om je kennis van het repertoire te vergroten? Tijdens deze avond luisteren we naar mooie, soms onbekende muziek voor Advent en Kerst. We verdiepen ons o.a. in de Engelse traditie van de Christmas Carols.

Datum: Maandag 2 december 2024,

Tijd: 20.00-21.30 uur

Locatie: 't Centrum, Bernhardstraat 3, Rhoon

Informatie en opgave bij ds. Coen van Alphen, tel. 010-2009520 of cdvanalphen@hotmail.com



Als u graag aan een kring wilt deelnemen, maar u heeft geen vervoer en/of u durft niet alleen over straat 's avonds, laat dit dan weten bij de organisator. Wij proberen dan te zoeken naar een oplossing.

Het zou immers jammer zijn als om die reden niet komt.

Langlopende activiteiten/kringen

Bijbelkring Psalmen

Ook deze winter zal er weer een Bijbelkring gehouden worden olv ds. Anja van Geerenstein in de Maranathakerk/Pastorie Kleidijk (locatie afhankelijk van aantal deelnemers en activiteiten in het kerkgebouw). Het bijbelboek Psalmen is één van de meest geliefde boeken uit de Bijbel. Er is dan ook voor alle emoties wel een psalm te vinden: van vreugde tot verdriet, van twijfel tot dankbaarheid. Deze winter hopen we samen in gesprek te komen over verschillende psalmen en ons eigen geloof. De eerste drie Psalmen die we gaan bespreken zijn: Ps. 139, Ps. 84 en Ps. 87, de overige avonden kunnen nog ingevuld worden met suggesties voor psalmen door de deelnemers.

Data: 17 september, 15 oktober, 19 november, 17 december, 21 januari, 18 februari en 18 maart.

Tijd: Hetzelfde onderwerp op twee verschillende tijdstippen: dinsdagmorgen van 10.00-11.30 uur, de koffie en thee staan klaar vanaf 9.45 uur en dinsdagavond van 20.00-21.30 uur, koffie en thee vanaf 19.45 uur.

Informatie en opgave bij ds. Anja van Geerenstein, tel. 010-2298423 of predikant.maranathakerk@gmail.com

Gesprekken rond levensthema's voor ouderen

Op zeven woensdagmiddagen bespreken we een aantal levensthema's die spelen bij het ouder worden. Vragen op het gebied van geloven, leven en samenleven. We gaan er op een laagdrempelige manier mee aan de slag, maken gebruik van elkaars ervaringen en van de deskundigheid van anderen. Natuurlijk is er ook ruimte voor onderlinge ontmoeting.

De bijeenkomsten zijn dit seizoen in de Hooge-Werf in Poortugaal
U kunt meedoen aan alle zeven bijeenkomsten maar ook een keuze maken.

De middagen worden geleid door Anja Bruijkers en ds. Hans van Walsum. Aanmelden van tevoren is niet nodig.

Tijd: 14.30-16.00 uur, inloop vanaf 14.15 uur

Locatie: De Hooge Werf, 't Wiel, Poortugaal

Data: 25 september, 23 oktober, 27 november, 29 januari, 19 februari, 26 maart, 23 april.

Informatie bij ds. Hans van Walsum, tel. 06-22912489 of predikant@pgpoortugaal.nl

Bijbel lezen – ‘Psalmen anders’

Onder de eenvoudige en voor zich sprekende titel ‘Bijbel lezen’ is er maandelijks een uur (van 20.15 - 21.15 uur) waarin een bijbelgedeelte samen wordt gelezen en besproken. De Psalmen staan dit seizoen centraal.

Psalmen doorstaan de tijden. Je vindt liederen vol emotie en teksten die te denken geven. Onbezorgde dankbaarheid en gekwelde pijn klinken er in door. Elke tijd klinken ze weer anders. Vanaf 2019 zijn Nederlandse dichters en musici opnieuw met de psalmen op weg gegaan. Ze kwamen tot 104 nieuwe versies, vooral van de onbekendere psalmen. Voor huis en kerk, voor groepen en voor alleen. Onder de titel ‘Psalmen anders’ zijn ze als een aanvulling bij Liedboek 2013 verschenen.

We beginnen elke bijeenkomst met het beluisteren en lezen van een ‘Psalm anders’, lezen natuurlijk ook de vertaling van de psalm uit de NBV ’21 en gaan in gesprek, terwijl ik ondertussen ook nog wat nadere informatie / uitleg geef.

Voor deze activiteit hoef je je niet aan of af te melden, speciale voorbereiding wordt ook niet gevraagd. Als je zin hebt, kom je gewoon. Komt het niet uit, dan sla je over....

Data: woensdagen 2 oktober, 13 november, 11 december, 8 januari, 5 februari, 5 maart en 2 april

Tijd: 20.15 - 21.15 uur

Locatie: Dorpskerk, Groene Kruisweg/hoek Kerkstraat, Poortugaal

Informatie bij ds. Hans van Walsum, tel. 06-22912489;

predikant@pgpoortugaal.nl.

Opgeven niet nodig!

Huiskringen

Samen je geloof delen. Dat kan op verschillende manieren. De huiskring is er één van. Er zijn drie huiskringen. In een kring van ongeveer 10 personen verdiepen we ons in een Bijbelboek of bijbels thema. We luisteren naar elkaar en leren van elkaar. De huiskringen komen één keer per maand bij elkaar bij mensen thuis. De plaats van samenkomst wisselt steeds.

Op dit moment wordt in elk van de huiskringen een Bijbelboek besproken:

- Het evangelie volgens Johannes. Locatie: Ghijsseland 147
- De brief van Jakobus. Locatie wisselend
- Openbaring van Johannes. Locatie wisselend

Hartelijk welkom om je aan te sluiten bij een huiskring.

Neem daarvoor contact op met één van de contactpersonen: Sjaak Bijl, tel. 06-10362156, Arthur de Leeuw, tel. 06-52618077

20 plus kring

Een kring/groep vanuit de Protestantse Gemeente Rhoon om met elkaar het geloof te delen en dieper in te gaan op de vragen van het leven. Met als doel: Met elkaar Jezus volgen. Voor: +/- 20-30 jaar, uit Rhoon en omgeving. Opzet: Inhoudelijke avonden inclusief eten.

Data: elke eerste maandag van de maand: 7 oktober, 4 november en 2 december 2024; 6 januari, 3 februari, 3 maart, 7 april, 5 mei en 2 juni 2025.

Tijd: 18:45-21.00 uur, inloop vanaf 18:30 uur

Plaats: Zegenstraat 9, Rotterdam

Informatie bij Nathan Slingerland, tel. 06-20256564 of

nathanslingerland@gmail.com

Keep-in-Touch

We hebben het verlangen om met elkaar en met God in verbinding te komen en te blijven. De naam 'Keep in Touch' duidt dit verlangen aan. In onze drukke levens is dit een uitdaging. En in onze tijd, waarin veel mensen vooral voor zichzelf leven is dit zelfs tegen de stroom in. Toch zien we de verbinding met God en met elkaar als hét kenmerk van een christelijke gemeente. Het is van levensbelang voor het voortbestaan van de gemeente. We willen mensen daarom inspireren om de God van de Bijbel (beter) te leren kennen en te leven vanuit een relatie met Hem. Hiertoe organiseren we bijeenkomsten met aansprekende thema's en inspirerende sprekers. Dat kan een thema zijn over een actueel onderwerp. Of sprekers die radicale keuzes in hun leven gemaakt hebben in hun weg met Jezus. Daarnaast zijn de avonden bedoeld om elkaar beter te leren kennen en van daaruit ook elkaar te kunnen helpen en bemoedigen.

1^e bijeenkomst 26 september; spreker Leny ten Hove. Zij zal ons meenemen in haar eigen levensverhaal en ons meer vertellen over de verschillende vormen van hechting. Ze heeft twee boeken geschreven: 'Koning gevoel' en 'Koning Jezus'. Tijdens deze avond zal Leny ons helpen om naar ons eigen hechtingsverhaal te kijken en hoe we ons kunnen hechten aan Jezus. Dit thema is niet alleen waardevol voor onszelf, maar helpt ons ook om het verhaal van anderen beter te begrijpen.

2^e bijeenkomst 21 november; spreker ds. Piet de Jong over missionair gemeente zijn vanuit zijn ervaring als gemeentepredikant in Delfshaven. Daar is hij één van de initiatiefnemers geweest om het gemeente zijn (incl. de diensten) anders in te richten en daardoor mogelijke drempels voor zoekenden te verlagen.

Tijd: 20.00 uur; inloop 19.45 uur, afsluiting rond 21.30 uur, waarna er nog gelegenheid is om iets te drinken of om voor je te laten bidden.

Locatie: 't Centrum, Bernhardstraat 3, Rhoon
Meer informatie vind je op protestantsegemeenterhoon.nl
Informatie bij Arthur de Leeuw, tel. 06-52618077

Avonden over geloofsopvoeding

Kind gedoopt, boekje van de kerk ontvangen, maar hoe geef je vervolgens invulling aan de geloofsopvoeding van je kind en later aan je tiener? Dat is nog niet zo eenvoudig, want daar is geen standaard recept voor. Temeer omdat ieder kind en tiener uniek is, ook in zijn of haar geloofsbeleving. Jezus kent onze kinderen en heeft ze lief. Ze hebben een bijzondere plek bij Hem. Daarnaast heeft Hij de gemeente gesticht, waarin we als christelijke ouders elkaar kunnen ondersteunen, bemoedigen en toerusten op het gebied van geloofsopvoeding.

Dit willen we dan ook doen door middel van de geloofsopvoedings-avonden, waarvan we er 4 tot 5 per jaar willen organiseren. Avonden waarop we onderling, of met behulp van een spreker, na willen denken over een thema dat gerelateerd is aan geloofsopvoeding en waarbij we ook willen spreken over hoe we dit toe kunnen passen in het dagelijkse leven van ons gezin.

De avonden zijn voor alle ouders, die geïnteresseerd zijn, ongeacht de leeftijd van hun kinderen. Waarbij we wel proberen om de "leeftijdsgenoten" in gesprek te brengen, omdat er natuurlijk wel verschillen zijn tussen een kleuter, een tiener en een jong volwassene.

Wil je op de hoogte blijven van de avonden over geloofsopvoeding?

Meld je dan aan voor de app-groep bij een van de contactpersonen:
Annelies Barendregt, tel. 06-49301316 of Annelies van Poelgeest, tel. 06-28543430

Wel Koffie geen Geleuter', vrouwengespreksgroep

Deze komt voor meer dan 38 jaar bij elkaar. Voel je welkom als je wil meepraten over een gespreksonderwerp, meestal aan de hand van een boek. We gaan verder met het boek 'Moderne Profeten', geschreven door Kees Ekris.

De eerste keer dat we weer bij elkaar komen is woensdag 25 september bij Marijke Bouterse, Ghijsseland 40. Per keer bepalen we samen waar en wanneer we samen komen. In het tweede weekend van november gaan we ook op weekend met elkaar.

Informatie bij Anja Bruijkers, tel. 06-27350522 of acbruijkers@gmail.com

Vrijdagavondkring Poortugaal

Door het seizoen heen is er ongeveer eens in de drie/vier weken op vrijdagavond een gesprekskring over geloof, bijbel, kerk en leven. Dit seizoen voeren we onze gesprekken aan de hand van de podcast 'De Leerlingen – wat het betekent om Jezus te volgen?'

Wat geloof jij? En hoe wordt dat zichtbaar in jouw leven? In de podcastserie 'De Leerlingen' staat Jezus centraal. Zo'n 2000 jaar geleden deelde Hij belangrijke lessen in zijn Bergrede. Wat kunnen we daar vandaag de dag van leren? De lessen zijn nog altijd relevant. In podcast en boek wordt stap voor stap ingegaan op thema's als 'Hoe je omgaat met boosheid', 'Hoe je geliefd mag weten' en 'Hoe je omgaat met bezit'. Ter voorbereiding op de bijeenkomsten kun je een aflevering van de podcast beluisteren of een hoofdstuk uit het boek lezen.

Data: Houd voor de eerste datum het kerkblad of de kerkapp in de gaten.

Tijd: 20.00-22.00 uur

Locatie: bij een van de deelnemers thuis

Informatie en opgave bij ds. Hans van Walsum, tel. 06-22912489 of predikant@pgpoortugaal.nl of Arjan van der Spek, tel. 06- 51363553 of aj.vanderspek@wxs.nl

Cursus Nieuwe Testament olv ds. Anja van Geerenstein

Na de evangeliën en de brieven van Paulus ronden we dit jaar de cursus Nieuwe Testament af met de overige brieven en Openbaring. Het jaarthema is "Een nieuw begin", voor de schrijvers van het Nieuwe Testament geldt dat zij allemaal een nieuw begin maakten. Een hele nieuwe beweging ontstond rond Jezus van Nazareth. De profetieën uit het Oude Testament kregen een nieuwe lading en er moest gezocht worden naar nieuwe manieren van samenkomst en wat is de nieuwe manier van leven als je Jezus Christus wil volgen. Allemaal vragen waar in de brieven antwoorden op proberen te geven. De eerste avond zal gaan over de brief aan de Hebreëen en de brief van Jacobus, waarin het gaat om de volledige betrokkenheid op Christus vast te houden. De tweede avond bespreken we de brieven van Petrus, Johannes en Judas, die een oproep tot geloof, hoop en liefde zijn en we sluiten af met Openbaring, samen te vatten als "God regeert"

Data: dinsdagavonden: 28 januari, 25 maart en 29 april.

Tijd: 20.00-21.30 uur, koffie en thee vanaf 19.45 uur.

Locatie: Maranathakerk, Kleidijk 2, Rhoon

Natuurlijk gebeurt er nog veel meer:

Protestants Jeugdwerk Poortugaal

*JeugdClub Poortugaal, voor kinderen van groep 5 t/m 8 van de basisschool. Iedere 2-3 weken op woensdagavond van 19:00 - 20:00 uur in de bovenzaal van de Dorpskerk, Poortugaal.

Informatie bij Richard 't Hoen, tel. 06-20203815

*Soos: voor jongeren van 11 - 16 jaar. Voor gezellige activiteiten met elkaar. Tijd: 19.30 – 21.00 uur.

Informatie bij Michelle v.d. Winden, tel. 06-53752387

*Kliederkerk Poortugaal, laagdrempelige missionaire bijeenkomst voor gezinnen en anderen.

Datum 6 oktober, 19 januari en 6 april. Locatie: CBS de Parel. Start 11.30 uur, eind ongeveer 13.30 uur.

Meer informatie op de Facebook pagina van Kliederkerk Poortugaal

*Herdertjestocht: 21 december in Poortugaal

*Jeugdkamp, jongeren 7 t/m 18 jaar. Weekend van 27 t/m 29 juni 2025 ter afsluiting van het jeugdseizoen.

Inlichtingen over alle activiteiten via de jeugdouderling

(jeugdouderlingen@pgpoortugaal.nl), in de kerkbladen en op onze Facebookpagina: Protestants Jeugdwerk Poortugaal.



Jeugdwerk Rhoon

*GJO club (8-12 jaar) en kamp, elke donderdagavond in de clubzaal van de Maranathakerk, Kleidijk 2b, Rhoon van 18.45-20.00 uur. Inlichtingen via info@gjorhoon.nl of www.gjorhoon.nl.

G.J.O. kinderkamp laatste week van de schoolvakantie 2025.

*BeS club, voor kinderen van groep 6 t/m 8 van de basisschool. Iedere 2 weken op vrijdagavond in 't Centrum, Bernhardstraat 3, Rhoon van 19.00-20.15 uur.

Inlichtingen bij Lobke de Rijk, tel. 06-26533159 of besclubrhoon@gmail.com

*JonG club, 12 t/m 16 jaar; afwisselend met de BeS club in 't Centrum, Bernhardstraat 3, Rhoon van 19.45 tot 21.30 uur. Inlichtingen bij Lisanne van der Vorm, tel. 06-12755279

*Herdertjestocht: 14 december in Rhoon

*I believe, club voor en door jongeren vanaf 16 jaar. Komt elke 2 weken op vrijdagavond bij elkaar in de Maranathakerk, Kleidijk 2b, Rhoon van 20.00-22.00 uur.

Inlichtingen bij Jelmer Nederhof, tel. 06-10868497



Wie wil zingen, kan terecht bij:

- *Kinderkoor De Regenboog. Inlichtingen bij Mirjam Meyboom, tel. 010-5221979 of 06-13567997
- *Gospelkoor Relight. Meer info? Stuur een mail naar gospelkoorrelight@outlook.com en dan nemen we contact met je op.
- *De Cantorij. Inlichtingen bij dhr. J.W. Ponstein, tel. 010-5015123
- *Interkerkelijk koor en orkest Sparkling Voices. Inlichtingen bij Adrie Fransen, tel. 010-5019438
- *Parochiekoor Willibrordus. Inlichtingen bij mw. Marijke Kokkelink, tel. 06-26863880

+++++

Leden van de commissie Vorming en Toerusting:



- Anja Bruijkers- Koel, tel. 06-27350522 (voorzitter)
- Wil Houweling- Bos, tel. 5019468 (secretariaat)
- Corien Keij- Bouman, tel. 06-18253688
- Gerdie Korbee, tel. 06-14843313
- Anita Maas- Oostenbrink, tel. 06-42505451
- Jeannette Vos, tel. 06-12162550